

OTHINSLUNDA HEMBYGDSFÖRENING



HEMBYGDS- OCH BORSTMUSEUM

Så har det gått 5 år sedan Ni höll första numret av Hembygdsföreningens informationsblad i Era händer. Vi har under dessa år försökt informera Er om vad som händer och sker inom föreningen och nu håller ni det första numret för 2010 i Era händer.

Den gångna vintern har varit lång och snörik. Trots detta har verksamheten flutit på och under vintern och våren har det varit kursverksamhet på Hembygdsgården. Det har varit kurser som vanligt i borstbindning, vilket har varit mycket uppskattat. Det har under denna period varit ett uppehåll i fotokurserna men förhoppningsvis återkommer dessa till hösten. Årsmötet i år avhölls som vanligt i början på mars och litet blandat därifrån finns på nästkommande sida.

Föreningen önskar nu sina medlemmar ett mycket intressant år 2010

Årsmötet avhölls som vanligt i Onslunda församlingshem.

Detta avhölls i församlingshemmet den 3 mars och en skara av föreningens medlemmar var närvarande.



Av verksamhetsberättelsen framgick bl a att föreningen vid årsskiftet hade 210 st medlemmar. 675 personer hade besökt museet. Största besöksantalet var under maj månad. Under denna månad bokades 6 busslaster för att åka med "Kulturskatter på Österlen". Detta är ett samarbetsprojekt med Albo Härads och Färs Härads hembygdsföreningar samt

Skånes Hembygdsförbund och Studieförbundet Vuxenskolan samt vår egen förening. Man bjöd på en hel dag med besök på unika miljöer och museer mm som tillhör ovanstående organisationer. Således visning av gårdar, hantverk mm inklusive mat och dryck. Dessa turer kommer även att äga rum under 2010.



Kursverksamheten under verksamhetsåret har varit stor. Både då det gäller borstbindning som digitalfoto. Även Prova-på-borstbindning har varit en intressant sak som många provat på. Mässor och utställningar har föreningen varit representerade på. Detta är en möjlighet att göra Onslunda och föreningen kända.

Efter förhandlingarna visade Bo Larsson från Föreningen Övraby Mölla en intressant video samt berättade om våra möllor i Skåne. Ett föredrag som var mycket uppskattat. Därefter avslutades mötet och samtliga närvarande bjöds på kaffe med fastlagsbullar (semlor eller fettisdagsbullar). Sedan kunde de närvarande i sakta mak vandra hem.

Öppethållandet i sommar på Hembygdsgården och Borstmuseet.

Fasta öppettider måndagar - fredagar 28 juni - 13 augusti
kl 11.00 - 14.00

Museet öppet för visning, med guidning efter bokning,
1 maj - 1 oktober.

Prova-på-borstbinding, året runt, efter bokning.



Midsommarafton och midsommardagen i hembygdsgården

Som traditionen bjuder blir det åter dans kring midsommarstången midsommarafton på Hembygdsgården. Kaffeservering och lotterier mm. Alma Trapps affär öppen.

Midsommardagen kl 13.00 är det friluftsgudstjänst på Hembygdsgården.

Midsommarfirandet är ett samarbete mellan byns föreningar. Nämligen Byalaget, Hembygdsföreningen, Idrottsföreningen samt Brösarp-Tranås församling.

Boka därför redan nu in midsommaraftonseftermiddagen och midsommardagen på Hembygdsgården.

Styrelsens sammansättning för 2010 **samt olika ansvariga.**

Ordförande	Ronnie Axelsson
Vice ordförande	Rainer Herpin
Sekreterare	Nils-Thore Nilsson
Kassör	Karin Blomqvist
Museansvarig	Karl-Olof Lassen
Suppleanter	Stig Throbäck Ann-Sofie Nilsson
Revisorer	Christer Rasmusson Olle Henriksson
Suppleant	Torbjörn Brinkfält
Valberedning	Mats Berglund sammankallande, Inger Ohlsson samt ur styrelsen Rainer Herpin

Ansvarig webmaster för föreningens hemsida:

www.othinslunda.com

Ann-Sofie Nilsson.

Hembygdsgården tfn: 0417—300 60 (finns ingen bemanning här är telefonen vidarekopplad.)

Så var det dags att stödja **Hembygdsföreningen** **och lösa medlemskort.**

50:-/person eller 100:- för familjekort.

Sätt in beloppet på vårt konto eller kontakta någon i styrelsen.

Plusgiro 1595597-4

Glöm inte att ange namn, gatuadress samt e-mailadress. Detta för att vi ska kunna skicka infobladet mm till Dig.